



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 15-1-2012

Chúa nhật 2 Thường niên

Năm B

**Thầy ở đâu?
Hãy đến mà xem!**

LỜI CHÚA: Ga 1,35-42

Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem!”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.

Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêph-a” (tức là Phêrô).

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng này đã được Đức Thánh Cha dùng làm bài suy niệm cho ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XII.

Để gặp được Đức Giêsu, cần có người giới thiệu. Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình. Ông Anrê cũng đã giới thiệu Đức Giêsu cho em là Simon, và dẫn ông này đến gặp Ngài. Chẳng ai

(xem tiếp trang 2)

**Bộ Giáo lý Đức Tin ra thông cáo về
Bản Hướng dẫn mục vụ trong Năm Đức Tin**

WHĐ/VIS (6.01.2012) – Hôm qua 5-01, tại Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra thông cáo về Bản hướng dẫn mục vụ trong Năm Đức Tin 2012-2013.

Thông cáo cho biết, văn kiện hướng dẫn mục vụ trong Năm Đức Tin sẽ được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI ký vào ngày lễ Hiến Linh 6-01, và được ban hành ngày 7-01.

Cũng trong thông cáo này, Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết việc soạn thảo văn kiện đã được sự cộng tác của nhiều Bộ và Hội đồng trong Giáo triều, cũng như của Ủy ban chuẩn bị Năm Đức Tin.

Năm Đức Tin được ĐTC công bố qua Tự sắc Porta Fidei (Cánh cửa Đức

Tin) ngày 11-10-2011, sẽ khai mạc vào ngày 11-10 năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Khai mạc Công đồng chung Vatican II, và sẽ bế mạc vào ngày 24-11-2013, lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ.



Năm Đức Tin được cử hành nhằm “góp phần làm sống lại nơi các tín hữu sự gắn bó với Chúa và đào sâu đức Tin, nhờ đó họ trở nên những chứng nhân đáng tin về Đấng Phục sinh, có thể chỉ cho mọi người biết cánh cửa dẫn vào đức Tin”.

Việc khai mạc Năm Đức Tin trùng với việc kỷ niệm hai sự kiện lớn trong lịch sử Giáo Hội: khai mạc

(xem tiếp trang 3)

**Bộ Giáo lý Đức Tin:
Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin
(trích)**

Dẫn nhập

Ngày 11 tháng Mười 2011, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã ban hành Tự sắc *Porta Fidei* công bố *Năm Đức Tin*. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng Mười 2012 để kỷ niệm 50 năm lễ Khai mạc Công đồng chung Vatican II và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng Mười Một 2013, lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ.

Năm Đức Tin sẽ giúp mọi tín hữu có cơ hội thuận lợi tìm hiểu sâu hơn nền tảng đức Tin Kitô giáo là “gặp gỡ một sự kiện, gặp gỡ một Người, Đấng mở ra một chân trời mới cho cuộc sống và qua đó đưa ra định hướng dứt khoát cho mình”. Nhờ gặp gỡ Đức Giêsu Kitô phục sinh, có thể tái khám phá đức tin với tất cả sự toàn vẹn và vẻ rạng ngời. “Cũng vậy,

ngày nay đức Tin là ơn Chúa ban, giúp chúng ta tái khám phá, vun trồng và làm chứng về đức Tin”, để Chúa “ban cho mỗi người chúng ta tận hưởng vẻ đẹp và niềm vui được làm người Kitô hữu”.

(...)

Thừa lệnh Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, Bộ Giáo lý Đức Tin, được sự đồng thuận của các Bộ thẩm quyền thuộc Tòa Thánh và sự đóng góp của Ủy ban Chuẩn bị Năm Đức Tin, đã soạn thảo bản Hướng dẫn giúp sống thời gian ân sủng này, không loại trừ những sáng kiến được Chúa Thánh Thần khơi lên cho các mục tử và tín hữu khắp nơi trên thế giới.

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thực sự gặp được Đức Giêsu mà lại không mong giới thiệu Ngài cho người khác. Đức Giêsu là kho tàng cứ mãi lớn lên khi được san sẻ. Hạnh phúc của Gioan Tẩy giả và Anrê là thấy Đức Giêsu và người mình giới thiệu gặp nhau. Họ chấp nhận tự xóa mình. Gioan chấp nhận chia tay với hai môn đệ yêu dấu. Anrê sau này chẳng được nổi tiếng bằng Simon.

Theo lời giới thiệu của Gioan, hai ông đi theo Đức Giêsu. Chẳng rõ họ đã đi theo bao lâu và bao xa. Họ rụt rè không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Đức Giêsu thấy sự lúng túng để thương của họ. Chính Ngài đi bước trước, mở đầu cuộc đối thoại.

Các anh tìm gì thế? Câu hỏi này bắt họ phải trở lại với lòng mình, phải ý thức về nỗi khát khao đang chi phối mình. Tôi đang tìm gì? Tiền bạc, tiếng tăm, thỏa mãn? Hay tôi đang tìm một Ai đó cho đời tôi một hướng đi? Đức Giêsu gợi chuyện để họ bày tỏ khát vọng của mình.

Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Câu hỏi này tương đương với một câu trả lời. Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn đến thăm Thầy. Đến nhà một người là đi vào thế giới của người đó. Hai ông không chỉ muốn biết Đức Giêsu qua lời Gioan. Họ muốn đích thân gặp gỡ Ngài. Chuyện này không ai làm thay được.

Hãy đến mà xem. Đức Giêsu không giấu hai ông về thế giới của Ngài. Lời mời này vẫn vang vọng đến tai chúng ta. Đừng sợ đi theo Đức Giêsu để đến nhà Ngài. Đừng sợ trao đổi với Ngài như một người bạn. Nơi nào có những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, những người cô đơn, bị khinh miệt hay phản bội, những người khác văn hóa và tôn giáo, nơi đó là nhà của Đức Giêsu.

Họ đã đến xem và đã ở lại. Hai ông đã nhận lời mời ngay lập tức. Không có khoảng cách giữa ước muốn và thực hành. Chúng ta chẳng rõ chi tiết của cuộc hạnh ngộ này, nhưng chắc chắn đó là một kỷ niệm không quên.

Kinh nghiệm của hai ông cũng là của mọi Kitô hữu. Chúng ta phải được giới thiệu Đức Giêsu, phải đích thân gặp Ngài, và phải trở nên người giới thiệu Ngài cho thế giới.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Bênêđictô: Cha mẹ là những nhà giáo dục đức tin

WHD (10.01.2012) – Vào ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa 8-01, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Sistina. Trong lễ này, ĐTC đã ban bí tích Thánh tẩy cho 16 trẻ sơ sinh, gồm 10 bé trai và 6 bé gái – trong đó có hai bé sinh đôi.

ĐTC đã nhấn nhủ các bậc cha mẹ và các người đỡ đầu về tầm quan trọng của giáo dục: “Giáo dục là một sứ mạng đầy thách đố và đôi khi quá khó khăn vì khả năng hữu hạn của con người chúng ta. Tuy nhiên, giáo dục sẽ trở nên một sứ mạng tuyệt vời, nếu chúng ta biết cộng tác với Thiên Chúa, vì Người là nhà giáo dục đầu tiên và thật sự của mỗi người chúng ta”.

Trong bài giảng, ĐTC giải thích rằng Gioan Tẩy giả tuy là một đại tông sư, nhưng Gioan biết có một Đấng còn cao trọng hơn ông. Đấng ấy sẽ làm phép Rửa trong Chúa Thánh Thần. Và chính Gioan đã làm chứng cho Chúa Giêsu.

Rồi, ĐTC mô tả các bậc cha mẹ như những con “kênh” dẫn truyền nguồn sống tình yêu của Thiên Chúa đến con cái. Do đó, nếu những “kênh” ấy xa rời Thiên Chúa, thì các bậc cha mẹ cũng sẽ mất khả năng giáo dục con cái mình.

ĐTC cũng nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần: “Anh chị em



là cha mẹ và những người đỡ đầu. Anh chị em hãy vững tin vào sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Điều này rất quan trọng. Hãy đón tiếp và cầu xin Người bằng lời cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích”.

ĐTC nói tiếp: “Cầu nguyện là điều kiện tiên quyết để giáo dục, bởi vì trong cầu nguyện, chúng ta phó thác cho Chúa, chúng ta giao phó con cái chúng ta cho Người, vì Người biết chúng ta và biết điều gì thực sự tốt đẹp cho chúng ta”.

Nhờ cầu nguyện và lãnh nhận bí tích, các cha mẹ sẽ biết lựa chọn cách giáo dục con cái thích hợp nhất: khi nào cần cứng rắn hay mềm dẻo, khi nào cần im lặng hay lên tiếng sửa dạy chúng.

Kết thúc, ĐTC xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em vừa mới chịu phép Thánh tẩy, để Chúa Giêsu luôn đồng hành với các em trong suốt cuộc đời. ■

(Theo Vatican Radio, 08-01-2012)

Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin (trích)

Ở cấp giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào

1. Mọi tín hữu được mời gọi chuẩn bị Năm Đức Tin bằng cách chuyên chú đọc và suy ngẫm Tự sắc *Porta Fidei* (Cánh cửa đức Tin) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

2. Năm Đức Tin “sẽ là một cơ hội thích hợp để tăng cường việc cử hành đức Tin trong phụng vụ, nhất là trong phép Thánh Thể”. Trong phép Thánh Thể, mẫu nhiệm đức Tin và nguồn mạch phát sinh tân Phúc âm hóa, đức Tin của Hội Thánh được công bố, cử hành và được thêm sức mạnh. Mọi tín hữu được mời gọi tham dự bí tích Thánh Thể một cách ý thức, tích cực và sinh ơn ích, để trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa.

3. Các linh mục cần chăm chú nghiên cứu các văn kiện của Công đồng Vatican II và Giáo lý Hội Thánh Công giáo, áp dụng vào mục vụ giáo xứ: dạy giáo lý, giảng thuyết, dọn mình cử hành các bí tích; cũng như đề ra chu kỳ các bài giảng về đức Tin hoặc về một số khía cạnh cụ thể, chẳng hạn như: “Gặp gỡ Đức Kitô”, “Những nội dung cơ bản của kinh Tin kính”, “Đức Tin và Giáo Hội”.

4. Các giáo lý viên cần khai thác hơn nữa giáo thuyết phong phú của sách *Giáo lý Hội Thánh Công giáo*, đồng thời dưới sự hướng dẫn của cha sở, giúp các nhóm tín hữu đọc và cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của văn kiện quý báu này, để hình thành những cộng đoàn đức Tin nhỏ, làm chứng về Chúa Giêsu.

5. Mong sao các giáo xứ có thêm sáng kiến mới nhằm phổ biến và phát hành sách *Giáo lý Hội Thánh Công*

(xem tiếp trang 3)

Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin (trích)

giáo hoặc những nguồn tài liệu khác thích hợp với các gia đình, thật sự là Giáo Hội tại gia và là nơi đầu tiên thông truyền đức Tin, vào những dịp như Làm phép nhà, Rửa tội người lớn, Thêm sức, Kết hôn. Như vậy sẽ góp phần tuyên xưng đức Tin và giúp hiểu sâu thêm Giáo lý Công giáo “ngay dưới mái nhà của chúng ta, bên những người thân yêu trong gia đình chúng ta, để mỗi người cảm thấy sự đòi hỏi cấp thiết phải hiểu biết hơn nữa về đức Tin và truyền lại đức Tin ấy cho các thế hệ mai sau”.

6. Cần cổ võ giáo các chương trình truyền giáo và các sáng kiến khác trong giáo xứ cũng như tại nơi làm việc, để giúp giáo dân tái khám phá hồng ân đức Tin đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội và trách nhiệm làm chứng nhân đức Tin, với ý thức ơn gọi Kitô hữu “tự bản chất chính là ơn gọi làm tông đồ”.

7. Trong Năm Đức Tin, tu sĩ các Hội dòng và hội viên các Tu đoàn tông đồ được mời gọi dẫn thân vào công cuộc tân Phúc âm hóa qua việc gắn bó mật thiết hơn nữa với Chúa Giêsu,

theo đặc sủng riêng của mình và trung thành với Đức Thánh Cha cũng như với giáo lý đúng đắn.

8. Trong Năm Đức Tin, các cộng đoàn chiêm niệm sẽ đặc biệt cầu nguyện cho Dân Chúa biết canh tân đức Tin và đẩy mạnh việc thông truyền đức Tin cho các thế hệ trẻ.

9. Các hội đoàn và phong trào được mời gọi có những sáng kiến cụ thể, nhờ đặc sủng riêng của mình và cộng tác với các vị mục tử, để đóng góp vào Năm Đức Tin, sự kiện trọng đại của Hội Thánh. Các cộng đoàn mới và các phong trào cần biết dùng những phương thế thích hợp nhất để làm chứng cho đức Tin một cách sáng tạo và quảng đại.

10. Mọi tín hữu, được mời gọi canh tân ơn đức Tin đã lãnh nhận, cần nỗ lực thông truyền kinh nghiệm sống đức Tin và thực thi bác ái [35], bằng cách đối thoại với các anh chị em của mình, gồm tín hữu thuộc các Giáo Hội Kitô khác, tín đồ của các tôn giáo, những người không tin hoặc những người không quan tâm. Như vậy, hy vọng toàn dân Kitô giáo sẽ bắt đầu việc truyền giáo hướng đến những người mình cùng sống và cùng làm việc, vì biết rằng họ “cũng được đón nhận sứ điệp cứu độ dành cho mọi người”. ■

Bộ Giáo lý Đức Tin ra thông cáo...

Vatican II (11-10-1962), một công đồng từng được Chân phước Gioan XXIII mong muốn, và Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (11-10-1992), vốn là ước nguyện của Chân phước Gioan Phaolô II.

Theo thông cáo này, những hướng dẫn mục vụ hướng vào việc giúp cho “cuộc gặp gỡ Đức Kitô, nhờ những chứng nhân đức Tin đích thực, là sự hiểu biết tốt nhất về nội dung đức Tin”. Những hướng dẫn này không loại trừ những đề nghị được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng các mục tử và tín hữu khắp nơi. Những hướng dẫn gồm bốn phần: Giáo Hội phổ quát; Hội đồng Giám mục; Giáo phận; Giáo xứ, cộng đoàn, hội đoàn và phong trào.

Cùng với lễ khai mạc trọng thể Năm Đức Tin và những sự kiện khác được đặt dưới sự chủ tọa của ĐTC, như Thượng Hội đồng Giám mục 2012, Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013, còn có những sáng kiến đại kết hướng đến việc tái lập sự hiệp nhất các Kitô hữu. Do đó, một nghi lễ mang tính đại kết sẽ được tổ chức trọng thể để

khẳng định lại niềm tin vào Đức Kitô của mọi người đã chịu phép Rửa tội.

Các Hội đồng Giám mục được đề nghị nâng cao phẩm chất việc huấn luyện giáo lý phổ quát cũng như giáo lý và các thủ bản địa phương, sao cho phù hợp với sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Cũng cần chú ý đến việc sử dụng công nghệ thông tin và các loại hình nghệ thuật như: phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sách báo viết về đức Tin và những nội dung đức Tin, về những giá trị Công đồng Vatican II mang lại cho Giáo Hội và xã hội.

Tiếp theo, ở cấp giáo phận, Năm Đức Tin phải trở thành một cơ hội làm cho đức Tin và lý trí có được sự tương tác mang tính tích cực, thông qua các hội nghị, các buổi trao đổi nghiên cứu, nhất là tại các trường đại học Công giáo. Cũng cần phải tổ chức các buổi cử hành nghi thức thống hối, đặc biệt xét mình về các tội nghịch lại đức Tin.

Cuối cùng, tại các giáo xứ, cộng đoàn, hội đoàn, cần chú trọng vào việc cử hành đức Tin trong Phụng vụ, nhất là Phụng vụ Thánh Thể, bởi vì “Đức Tin của Hội Thánh được loan báo, cử hành và được ban thêm sức mạnh

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại
chọn những cầu thủ bóng đá,
những tài tử điện ảnh
làm thần tượng cho đời mình.

Hôm nay
Chúa cũng muốn biết chúng con
chọn ai,
và chúng con thật sự dẫn đi
trước khi chọn Chúa.

Bởi chúng con biết rằng
chọn Chúa là lợi ngược dòng,
theo Chúa là bước vào con đường hẹp:
con đường nghèo khó và khiêm nhu,
con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa
không phải vì Chúa giàu có,
tài năng hay nổi tiếng,
nhưng vì Chúa là Thiên Chúa
làm người.

Chẳng ai đáng chúng con yêu
mến bằng Chúa.
Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa
nhiều lần trong ngày,
qua những chọn lựa nhỏ bé,
để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc
sống chúng con,
và để chúng con
thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống
của Chúa. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

trong Bí tích Thánh thể là mầu nhiệm đức Tin và là nguồn phát sinh tân Phúc âm hóa”. Từ những khởi xướng này, cần đề ra, phát triển và phổ biến những đề nghị khác, nhất là những sáng kiến của những cộng đoàn và phong trào mới trong Giáo Hội.

Ngoài ra, bên cạnh Hội đồng Tòa Thánh về tân Phúc âm hóa, cũng sẽ thiết lập một Ủy ban Thư ký cho Năm Đức Tin nhằm phối hợp những sáng kiến của các Bộ trong Giáo triều Rôma cũng như của Giáo Hội tại khắp nơi trên thế giới. Sẽ có một trang web dành riêng cho việc thông tin về Năm Đức Tin. Bản Hướng dẫn mục vụ trong Năm Đức Tin của Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra lời mời gọi các tín hữu dẫn thân trong Năm Đức Tin để “chia sẻ về Chúa Giêsu Kitô, ơn quý giá nhất đối với người Kitô hữu. Người là Đấng Cứu chuộc nhân loại, là Vua vũ trụ, là nguyên lý và là cùng đích của đức Tin”. ■

(VIS, 5-1-2012)

Các Hồng y có nhiệm vụ giúp củng cố đức Tin và sự hiệp thông trong Giáo Hội



WHĐ (7.1.2012) – Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhấn mạnh nhiệm vụ của các Hồng y là “giúp đấng kế vị Thánh Phêrô chu toàn sứ vụ củng cố anh em mình trong đức Tin, làm đầu và là nền tảng cho sự hiệp nhất và hiệp thông của Giáo Hội”.

ĐTC đã nhắc lại nhiệm vụ của các Hồng y như trên khi công bố danh sách 22 tân Hồng y trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm qua, 6 tháng Giêng. Các tân hồng y sẽ nhận mũ đỏ trong Công nghị Hồng y được triệu tập vào ngày 18 tháng Hai sắp tới. Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đặt thêm Hồng y trong triều đại Giáo hoàng của ngài.

Trong số các tân Hồng y có:

– 18 vị được quyền bầu giáo hoàng (Hồng y cử tri), còn 4 vị đã quá 80 tuổi nên không thể tham gia Mật tuyển viện trong trường hợp bầu tân giáo hoàng.

– 10 vị hiện đảm trách nhiệm vụ tại Giáo triều.

– 16 vị thuộc châu Âu, 4 vị thuộc châu Mỹ, 2 vị châu Á (Ấn Độ và Trung Quốc).

Tuổi trung bình của các tân Hồng y cử tri là 68.

Cho đến nay, Hồng y đoàn có tất cả 192 vị, trong đó có 109 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi.

Sau Công nghị Hồng y vào ngày thứ bảy, 18 tháng Hai, Hồng y đoàn sẽ có 214 vị, trong đó có 127 Hồng y cử tri (nhiều hơn 7 vị theo mức ấn định tối đa do Đức giáo hoàng Phaolô VI đề ra là 120 Hồng y trong Mật tuyển viện).

Từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài cho đến nay, trong 3 Công nghị Hồng y vào các ngày 24 tháng Ba 2006, 24 tháng Mười Một 2007 và 20 tháng Mười Một 2010, ĐTC Bênêdictô XVI đã đặt thêm 62 Hồng y, trong đó có

Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 18 tháng Hai

WHĐ (6.1.2012) – Tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm nay 6-1, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI công bố sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 18 tháng Hai sắp tới. Các vị sẽ được vinh thăng Hồng y là:

1. Đức TGM Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Rao giảng Phúc âm cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo);
2. Đức TGM Manuel Monteiro de Castro, Chánh án Tòa Ân giải tối cao;
3. Đức TGM Santos Abril Y Castello, Linh mục trưởng Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả;
4. Đức TGM Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho Người Di dân và Du mục;
5. Đức TGM Giuseppe Bertello, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Nhà nước thành phố Vatican kiêm Chủ tịch Phủ Quản trị Nhà nước Vatican;
6. Đức TGM Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giải thích các Văn bản luật;
7. Đức TGM João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống Tông đồ (Bộ Tu sĩ);
8. Đức TGM Edwin O'Brien, Đại Hiệp sĩ của Đoàn Kỵ sĩ Mộ Thánh Giêrusalem;



50 vị dưới 80 tuổi. Vào ngày 18 tháng Hai 2012 sắp tới, con số Hồng y do ĐTC Bênêdictô XVI đặt lên là 84 vị, chiếm hơn 39% tổng số Hồng y của Hồng y đoàn.

ĐTC đã xin các tín hữu cầu nguyện cho các tân Hồng y “qua lời cầu bầu của Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, để các ngài biết luôn can đảm và tận tâm làm chứng cho Đức Kitô và Giáo Hội”. ■

9. Đức TGM Domenico Calcagno, Chủ tịch Văn phòng Quản trị Tài sản Tông Tòa;

10. Đức TGM Giuseppe Versaldi, Chủ tịch Văn Phòng Kinh tế Tòa Thánh;

11. Đức TGM George Alencherry, Tổng giám mục Ernakulam-Angamaly thuộc nghi lễ Syro Malabar (Ấn Độ);

12. Đức TGM Thomas Christopher Collins, Tổng giám mục Toronto (Canada);

13. Đức TGM Dominik Duka, Tổng giám mục Praha (Cộng hòa Séc);

14. Đức TGM Willem Jacobus Eijk, Tổng giám mục Utrecht (Hà Lan);

15. Đức TGM Giuseppe Betori, Tổng giám mục Firenze (Italia);

16. Đức TGM Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York (Hoa Kỳ);

17. Đức TGM Rainer Maria Woelk, Tổng giám mục Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức);

18. Đức GM Gioan Thang Hán, Giám mục Hong Kong (Trung Quốc).

Đức giáo hoàng cũng quyết định nâng lên hàng Hồng y một vị giám chức đang thi hành sứ vụ của một mục tử và giáo phụ, cùng với ba giáo sĩ có công lao đặc biệt trong việc phục vụ Giáo Hội.

Đó là:

1. Đức TGM Lucian Muresan, Tổng giám mục Fagaras và Alba Julia (Romania);

2. Cha Julien Ries, linh mục giáo phận Namur và là giáo sư danh dự về lịch sử các tôn giáo tại Đại học Công giáo Louvain;

3. Cha Prospero Grech, OSA, giáo sư danh dự của nhiều trường đại học Roma và là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin;

4. Cha Karl Becker, SJ, giáo sư danh dự Đại học Giáo hoàng Gregoriana, cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin trong nhiều năm. ■

(Nguồn: Vatican Radio - news.va, 6-1-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf