

# **HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN: TIỂU SỬ VÀ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC**

## **TIỂU SỬ:**

### **Vài hàng văn tắt về tiểu sử của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928-2002)**



**Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai  
Radio Veritas Asia, Philippines**

Vài hàng văn tắt về tiểu sử của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928-2002).

(Radio Veritas Asia - 16/09/2002) - Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã qua đời lúc 6 giờ chiều ngày 16/09/2002, hưởng thọ 74 tuổi. Lễ Nhập Quan sẽ được cử hành lúc 17 giờ ngày 17/09/2002 (giờ Roma), sau đó quan tài sẽ được về quàn tại Collegio san Pietro apostolo để giáo dân kính viếng.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh ra tại Phú Cam, thuộc Tổng Giáo phận Huế, Tỉnh Thừa Thiên, Việt Nam, ngày 17 tháng 4 năm 1928. Gia đình Ngài có 8 anh chị em: 3 trai và 5 gái, mà Ngài là con cả. Ông Bà Cự Cố thân sinh của Ngài là Cự Nguyễn Văn Ấm, qua đời ngày 3 tháng 7 năm 1993 tại Sydney, Australia, và Cự Bà Elisabeth Ngô Đình Thị Hiệp. Bà là con gái của Cự Ngô Đình Khả. Bà Cự Cố sống tại Sydney, Australia với người con gái Anna Hàm Tiểu (Bà qua đời ngày 27-01-2005, tại Sydney, Úc, thọ 102 tuổi).

Đức Hồng Y Thuận thuộc một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời và tổ tiên từng bị bách hại vì đạo từ năm 1698.

Từ còn nhỏ, Cậu Thuận được giáo dục trong một gia đình đạo đức và do bà mẹ Elisabeth gương mẫu thánh thiện. Bà lo giáo dục cậu khi còn nhỏ, mỗi tối bà dạy con những truyện Kinh thánh, kể cho cậu nghe lịch sử các Thánh Tử đạo Việt Nam, nhất là về tổ tiên của dòng tộc, giới thiệu cho cậu gương Thánh Nữ Têrêsa Hải đồng Giêsu; dạy con biết yêu thương và tha thứ cho mọi người; bà cũng dạy cậu hết lòng yêu mến Tổ Quốc Việt Nam.

Khi lớn lên Cậu Thuận nhập Tiểu chủng viện Anh Ninh và sau đó theo học triết học và thần học tại Đại chủng viện Kim Long, Huế. Thầy Thuận lãnh chức linh mục ngày 11 tháng 6 năm 1953. Sau khi chịu chức linh mục cha mới Thuận được cử đi làm Phó xứ Họ Thánh Phanxicô Xaviê, Huế, lúc đó Cha sở là Cha Darbon, quen gọi là Cố Triết. Năm 1956 Ngài được gửi sang theo học Phân khoa Giáo luật thuộc Đại học Giáo hoàng Urbaniana, tại Rôma của Bộ Truyền giáo từ năm 1956-1959, và đã đậu tiến sĩ Giáo luật năm 1959, với kết quả "maxima cum laude" với đề tài "Tuyên úy quân đội trên thế giới". Khi học tại Rôma, Cha Thuận đã được cùng Đức Cha Phêrô Maria Ngô Đình Thục (Giám mục Vĩnh Long) là Cậu ruột vào triều yết Đức Thánh Cha Piô XII.

Khi về nước, Cha Thuận được cử làm giáo sư, rồi năm 1962 được cử làm giám đốc Tiểu chủng viện Hoan Thiện từ năm 1959 đến năm 1967 và làm Tổng Đại Diện Tổng Giáo phận Huế từ năm 1964-1967.

Ngày 13 tháng 4 năm 1967 Cha Thuận được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục Việt Nam tiên khởi Giáo phận Nha Trang thay thế Đức Cha Paul Raymond Piquet Lợi M.E.P. (Đức Cha Lợi, làm giám mục Nha Trang từ 1957-1967). Lễ truyền chức Giám Mục được cử hành vào ngày 24 tháng 6 năm 1967, lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, tại Huế, do Đức Cha Angelo Palmas, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam Lào và Campuchia, chủ phong. Khẩu hiệu của Đức Tân giám mục là "Vui Mừng và Hy vọng" (Gaudium et Spes), tên của Hiến chế mục vụ của Công đồng chung Vaticanô II.

Ngày 10 tháng 7 năm 1967, Đức Cha Thuận đã về nhận Giáo phận Nha Trang. Trong 8 năm làm giám mục, Đức Cha đã làm hết sức để phát triển Giáo phận Nha Trang, trước khi thời gian khốn khó xảy đến (xc. Năm chiếc bánh và hai con cá, tr. 26).

Trọng tâm hoạt động của Ngài là huấn luyện nhân sự, gia tăng đại chủng sinh từ 42 đến 147; số tiểu chủng sinh từ 200 đến 500 trong 4 chủng viện; tổ chức các khóa tu nghiệp cho các linh mục trong 6 giáo phận nằm trong 6 tỉnh Miền Trung Việt Nam; phát triển và huấn luyện các phong trào thanh niên, giáo dân, các hội đoàn giáo xứ, mục vụ, qua các khóa như Phong trào Công lý và Hòa bình, Cursillos và Focolare, Hướng đạo; thành lập Cộng đoàn La vang, Tu hội Hy Vọng.

Để hướng dẫn cộng đoàn giáo phận Nha Trang, Đức Cha Thuận đã viết 6 thư luân lưu:

- (1) Tinh thức và cầu nguyện (1968)
- (2) Vững mạnh trong Đức tin, Tiến lên trong An bình (1969)
- (3) Công lý và Hòa bình (1970)
- (4) Sứ mạng Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta (1971)
- (5) Kỷ niệm 300 năm (1971)
- (6) Năm Thánh Canh tân và Hòa giải (1973).

Trong khuôn khổ Hội Đồng Giám Mục Miền Nam Việt Nam, Ngài là Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, rồi Chủ tịch Ủy Ban Truyền thông xã hội; Chủ tịch Ủy Ban phát Triển Việt Nam; đảm trách hoạt động của cơ quan lo cho các người di tản từ các vùng chiến tranh về vùng an toàn. Ngài là một trong những Giám mục thành lập Đài Phát thanh Công giáo "Chân Lý Á Châu" (Veritas Asia, Manila). Ngài đã nhiều lần tham dự các khóa họp của Liên

Hội Đồng Giám mục Á Châu (F.A.B.C.). Ngài được chọn làm cố vấn Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo dân từ năm 1971-1975. Và trong những lần đi họp Hội Đồng này, Ngài đã có dịp gặp Đức Giáo hoàng đương kim Gioan Phaolô II, lúc đó là Tổng Giám mục của Giáo phận Cracovia (Ba Lan), để học hỏi các kinh nghiệm mục vụ trong những giai đoạn khó khăn dưới chế độ cộng sản ở Ba Lan. Ngài cũng được bổ nhiệm làm cố vấn, rồi thành viên của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các Dân tộc; thành viên của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích.

Ngày 24 tháng 4 năm 1975, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã bổ nhiệm Ngài làm Giám mục Phó với quyền kế vị Tổng Giám phận Sài Gòn, và thăng chức Tổng Giám mục hiệu tòa Vadesi. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản thời đó không chấp nhận cho Ngài làm việc tại Sài Gòn và đã dùng bạo lực từ Sài Gòn đưa Ngài ra lại Nha Trang.

Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Lễ Đức Mẹ Linh hồn và xác lên trời Ngài đã bị bắt giải ra Nha Trang, giam ở Cây Vông, sau đó là Nhà tù Nha Trang, Phú Khánh; nhà tù Thủ Đức; rồi được đưa ra Bắc Việt. Ngài sống trong lao tù 13 năm, trong đó 9 năm biệt giam, trong các trại giam Vĩnh quang (núi Vĩnh phú), nhà giam của Công an thành phố Hà Nội, rồi bị quản thúc tại Giang xá. Trong năm tù thứ nhất 1976, Ngài đã viết cuốn "Đường hy vọng". Cuốn sách này được Ngài coi là di chúc tinh thần của Ngài gửi tới mọi người Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Sau khi nghe những bài giảng trong đó có những chứng tá về những năm tù ngục của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo triều Rôma năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có cảm nghĩ như sau trong thư gửi cho Đức Hồng Y, ngày 18-3-2000: "Tôi đã ước mong rằng trong năm Đại toàn xá này, có một chỗ đặc biệt được dành cho chứng tá của những người "đã chịu đau khổ vì đức tin, đã trả bằng máu sự gắn bó của họ đối với Chúa Kitô và Giáo hội, hoặc chịu đựng những năm thật dài cảnh tù ngục và thiếu thốn đủ loại" (Tông sắc Mậu nhiệm nhập thể số 13) (Chứng nhân hy vọng, tr. 8).

Ngày 21 tháng 11 năm 1988, lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thánh, Ngài được thả tự do và được đưa về cư trú tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, nhưng không được phép thi hành công việc mục vụ. Sau đó Ngài được phép đi thăm Ông Bà Cố tại Sydney, Australia, đi Rôma triều yết Đức Thánh Cha, rồi trở về Hà Nội. Năm 1991 Ngài được phép ra nước ngoài chữa bệnh và sau đó không được phép trở về Việt Nam. Từ đây Ngài sống cuộc đời lưu vong, nhưng Ngài luôn hiện diện với Giáo hội tại Việt Nam và quê hương Việt Nam. Ngài luôn lo lắng giúp đỡ các công tác xã hội, như các trại phong cùi, các công tác bác ái từ thiện, các công trình nghiên cứu và phổ biến văn hóa Việt Nam và Văn hóa Công giáo Việt Nam, việc trùng tu và xây cất các thánh đường, việc huấn luyện các chủng sinh và giáo dân, theo khả năng Ngài có thể. Trước mọi đau khổ và bách hại bản thân và Giáo hội, Ngài luôn sống và rao giảng sự tha thứ và hòa giải.

Trong thời gian ở ngoại quốc, Ngài đã được mời đi giảng và thuyết trình ở nhiều nơi và cho nhiều giới khác nhau, như tại nhà thờ chính tòa Paris trong một Mùa Chay, hoặc nói chuyện tại các Đại học Công giáo trên thế giới; tại Mỹ tây cơ vào tháng 5 năm 1998 cho hơn 50,000 giới trẻ. Ngày 11 tháng 5 năm 1996, Ngài lãnh bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Dòng Tên ở New Orleans, LA, Hoa Kỳ. Bộ Truyền giáo cũng ủy thác cho Ngài thi hành các cuộc thăm viếng và kiểm tra các chủng viện tại một số nước ở Phi Châu.

Ngài cũng nhận được những huy chương đề cao cuộc sống chứng tá, hoạt động kiến tạo hòa bình của Ngài. Ngày 9 tháng 6 năm 1999, Chính Phủ Pháp đã trao tặng Ngài huy chương "Commandeur de l'Ordre National du Mérite" (tại Tòa Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa thánh). Ngày 12 tháng 12 năm 2000, tại Tòa Thị chính Rôma, Hội "Cùng nhau xây dựng hòa bình" đã trao tặng huy chương cho Ngài. Tại Torino, ngày 20 tháng 10 năm 2001, Ngài lãnh giải hòa bình do tổ chức SERMIG - hiệp hội truyền giáo của giới trẻ. Sau cùng, ngày 9 tháng 12 năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu G. Donati đã trao tặng Ngài giải thưởng hòa bình năm 2001.

Ngày 24 tháng 11 năm 1994 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài làm Phó Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa Bình" và sau đó vào ngày 24 tháng 6 năm 1998, Ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng này, thay thế Đức Hồng Y Roger Etchegaray, nghỉ hưu. Ngài giữ chức vụ Chủ tịch cho tới ngày nay.

Sau thời gian bị cầm tù, Ngài đã bị giải phẫu 7 lần, trong đó có ba lần suýt chết vì nhiễm trùng. Lần giải phẫu áp chót vào ngày 17 tháng 4 năm 2001 tại một bệnh viện ở Boston, Hoa Kỳ và cuộc giải phẫu cuối cùng vào ngày 8 tháng 5 năm 2002 tại Trung tâm nghiên cứu về ung thư, Milano (Bắc Italia). Ngài trở bệnh nặng từ đầu tháng 6 năm 2002 và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh Viện Agostino Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm, Rôma. Sau đó được đưa về Bệnh viện Piô XI để tiếp tục điều trị.

Đặc biệt Mùa Chay năm 2000, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mời giảng cầm phòng Mùa Chay cho các viên chức tại Giáo triều Rôma, bắt đầu thiên niên kỷ thứ III. Đức Thánh Cha nói với Đức Hồng Y Thuận: "Năm đầu tiên của Ngàn Năm thứ ba, một người Việt Nam sẽ giảng tuần Tĩnh tâm cho Giáo Triều Rôma". Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: "Hãy kể lại cho chúng tôi những chứng tá của Đức Cha". Trong dịp này, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp riêng và tặng một chén lễ, Đức Hồng Y Thuận đã nói như sau: "Cách đây 24 năm, khi cử hành Thánh lễ với 3 giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, tôi không bao giờ tưởng tượng, ngày hôm nay Đức Thánh Cha tặng tôi một chén lễ mạ vàng... Thiên Chúa thật cao cả và Tình thương của Ngài cũng cao cả" (Chứng nhân hy vọng, tr. 12.13).

Ngày 21 tháng 2 năm 2001 trong cuộc họp mật viên các Hồng Y, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao mũ Hồng Y cho Ngài và đặt Ngài làm Hồng Y Phó tế, hiệu tòa Nhà thờ Santa Maria della Scala (Đức Mẹ tại các bậc thang). Nhà thờ này do các Cha dòng Đức Mẹ Núi Carmelo coi sóc, nằm tại vùng Trastevere, Rôma.

Ngài đã qua đời lúc 18 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Rôma.

*Rôma, ngày 16-09-2002*

*Đức Ông Khả*

## QUA ĐỜI:





ĐHY Nguyễn Văn Thuận, Cố Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, qua đời lúc 18 giờ thứ Hai, 16-9-2002, tại bệnh viện Piô XI ở Roma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 49 năm linh mục, 35 năm giám mục và 1 năm rưỡi làm hồng y. Thánh lễ an táng Đức Cố hồng y đã được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ tọa trọng thể tại Đền thờ thánh Phêrô lúc 17g30 thứ Sáu, 20-9-2002, với 4.000 người tham dự, trong đó có 4 hồng y và 130 giám mục cùng với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Thánh lễ do ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ tế, và đồng tế với ngài có 28 hồng y, 5 giám mục Việt Nam, và Đức giám mục Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.

... Vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2002, ĐGH Gioan-Phaolô II đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói: “Trong lúc chào vĩnh biệt Người Sứ giả anh hùng của Tin Mừng Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta, nơi con người của Đức Hồng y, một tấm gương sáng ngời về đời sống tín hữu Kitô, phù hợp với đức tin, đến độ tử đạo. [...] ngài (Đức Hồng y Thuận) đã hiểu nền tảng của đời sống Kitô hữu là “chọn một mình Chúa mà thôi” như các vị tử đạo Việt Nam đã làm trong những thế kỷ trước. Chúng ta được mời gọi rao giảng cho tất cả mọi người “Tin Mừng Hy Vọng” và Đức Hồng y giải thích rằng: chúng ta chỉ có thể chu toàn Ôn Gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt, dù phải chịu những thử thách cam go nhất. [...] Đây không phải là sự anh hùng, nhưng là sự trung thành chín chắn, hướng cái nhìn về Chúa Giêsu là mẫu gương của mọi chứng nhân và mọi vị tử đạo. Một gia sản cần được đón nhận mọi ngày trong một cuộc sống đầy yêu thương và dịu hiền”...

Sáng hôm sau, thứ Bảy 21-9, linh cữu Đức Cố HY đã được an táng tạm trong phần mộ của các Kinh sĩ Đền thờ Thánh Phêrô ở nghĩa trang chính của thành phố Roma, Campo Verano, trước sự hiện diện của ĐHY Bernard Law, bấy giờ là TGM giáo phận Boston Hoa Kỳ, bạn thân của Đức Cố HY, 5 giám mục Việt Nam, Đức giám mục Giampaolo Crepaldi, Tổng thư

ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, hơn 100 linh mục tu sĩ Việt Nam và thân nhân của ĐHY.

## LỄ CẢI TÁNG HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN



RÔMA - 10 năm sau khi được an táng tại Nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu toà của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Rôma, sáng ngày 8-6-2012.

ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, cố Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, qua đời lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai, 16-9-2002, tại Nhà thương Piô XI ở Rôma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 49 năm linh mục, 35 năm giám mục và 1 năm rưỡi làm Hồng y. Thánh lễ An táng Đức cố Hồng y đã được ĐTC Gioan Phaolô II chủ tọa trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô lúc 5 giờ 30 chiều thứ sáu, 20-9-2002, trước sự hiện diện của 4.000 người, trong đó có 4 Hồng y và 130 giám mục, ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh. Thánh lễ do ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Toà Thánh, chủ tế. Đồng tế với ngài có 28 Hồng y, 5 giám mục Việt Nam, và Đức cha Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư ký Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình.

Sáng hôm sau, thứ bảy 21-9, linh cữu Đức cố Hồng y đã được an táng tạm trong phần mộ của các kinh sĩ Đền thờ Thánh Phêrô ở nghĩa trang chính của thành phố Rôma, Campo Verano, trước sự hiện diện của ĐHY Bernard Law, bấy giờ là TGM Giáo phận Boston của Hoa Kỳ, bạn thân của Đức cố Hồng y, 5 giám mục Việt Nam, Đức cha Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư ký Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, hơn 100 linh mục tu sĩ Việt Nam và thân nhân của Đức cố Hồng y.

Trong những năm qua, Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, đã mở án xin phong chân phước cho ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, đồng thời cũng xúc tiến việc xin cải táng Đức cố Hồng y về nhà thờ hiệu toà của ngài ở trung tâm Rôma.

Lễ cải táng do ĐHY Peter Turkson, người Ghana, đương kim Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, chủ sự, từ lúc 11 giờ 45 tại Nhà thờ Đức Mẹ Scala, trước sự hiện diện của 2 vị tiền nhiệm của ngài là ĐHY Roger Etchegaray, ĐHY Renato Martino, tiếp đến là ĐHY Jorge Mejia, người Argentina, nguyên thư viện trưởng của Toà Thánh, và ĐHY Bernard Law, nguyên Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma. Ngoài ra, có Đức cha Mario Toso, SDB, Tổng Thư ký Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, và gần 100 người gồm các nhân viên của Hội đồng, Liên Tu sĩ Việt Nam ở Rôma, đặc biệt có chị Nguyễn Thị Hồng, em ruột của Đức cố Hồng y từ Canada, và một số thân nhân khác.

Lễ cải táng diễn ra dưới hình thức một buổi Phụng vụ Lời Chúa, với bài đọc sách Huấn Ca, đáp ca, lời nguyện. Khi linh cữu được đưa tới trước bàn thờ, biên bản cuộc cải táng đã được các chức sắc toà án của Toà Giám quản Rôma tuyên đọc, rồi linh cữu Đức cố Hồng y bọc

Inoxidable, có cột dây đỡ gắn triện si, được đặt dưới bàn thờ Thánh Đa Minh và Thánh nữ Catarina, là bàn thờ thứ hai ở bên phải vừa khi bước vào thánh đường.

Lễ cải táng kết thúc với kinh cầu Đức cố Hồng y để xin ơn nhờ lời chuyển cầu của ngài và xin Chúa cho sớm đến ngày vị tới tử Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được tôn vinh trên bàn thờ.

Nhà thờ Đức Mẹ Scala (Piazza della Scala, 23) ở khu Trastevere, được khởi công xây cất từ năm 1593 và hoàn tất vào năm 1610, để bảo quản ảnh Đức Mẹ Cầu Thương. Thánh đường do Dòng Camêlô nhật phép (OCD) coi sóc. Tại đây cũng có học viện của dòng. (TPN 8-6-2012)

*Nguồn: RV*

**G. Trần Đức Anh OP**

## **Vài chi tiết chung quanh việc Mở Án Phong Chân Phước Cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận**

**Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines**

Vài chi tiết chung quanh việc Mở Án Phong Chân Phước Cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Roma (18/09/2007) - Trong những ngày này chúng ta tưởng nhớ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, qua đời được 5 năm (2002-16/9-2007). Cũng trong dịp này, tin về việc mở án phong chân phước cho Ngài đã được chính thức loan báo.

### **1. Lễ giỗ Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Nghĩa Địa Thành Phố Rôma**

Vào lúc 16 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 2007, tại Nghĩa địa Thành phố Rôma, Campo Verano, khu vực dành cho các Kinh sĩ Đền Thờ Thánh Phêrô, nơi có phần mộ của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê, Đức Hồng Y Bernard Law, nguyên Tổng Giám Mục Boston (U.S.A.), và hiện điều hành sinh hoạt của Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tại Rôma, và là bạn của Đức Cố Hồng Y Phanxicô, đã chủ sự thánh lễ giỗ lần thứ 5 của Ngài.

Hiện diện tham dự Thánh Lễ, có các linh mục Việt Nam tại Rôma, với hai người em gái của Ngài là Bà Tiên (từ Australia) và Bà Hồng (từ Canada), với thân nhân và bạn hữu của Đức Cố Hồng y, cùng với Anh Chị em tu sĩ Việt Nam khác tại Rôma. Cũng có một phái đoàn người công giáo Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, do Cha Châu hướng dẫn.

### **2. Lễ Giỗ Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala, Trastevere Roma**

Chúa nhật 16 tháng 9 năm 2007, Thánh lễ tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê đã được cử hành lúc 11 giờ sáng ngày 16-9-2007, tại nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phanxicô. Thánh lễ do Đức Hồng Y Renato Raffaele Martinô, người kế vị Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê, trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Cha Gianpaolo Crepaldi, Tổng thư ký Hội Đồng này, với đông linh mục Việt Nam và ngoại quốc.

Tham dự thánh lễ này có Đức Hồng Y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y đoàn, và Đức Hồng Y Roger Etchagaray, vị tiền nhiệm của Đức cố Hồng Y. Các nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino đã giải thích các bài đọc sách thánh của Chúa nhật 24 Quanh năm C, đồng thời cũng đã nêu lên những điểm đặc biệt trong

đời sống của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê và là những điểm đã đánh động vị giảng thuyết hơn cả.

Vào cuối bài giảng, Đức Hồng Y chủ tế đã chính thức loan báo Hội Đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình quyết định mở án phong thánh cho Tôi tó Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên chủ tịch của cơ quan này.

Sau Thánh Lễ Đức Cha Crepaldi đã cảm ơn Đức Hồng Y Angelo Sodano và Roger Etchagaray, mọi người tới tham dự Thánh lễ để cảm tạ Thiên Chúa.

Ngài cũng xin mọi người cùng đọc kinh "Xin ơn" nhờ lời bầu cử của Tôi Tó Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Đây là lần đầu tiên kinh này được mọi người cùng đọc trong niềm vui về việc mở án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y.

### **3. Buổi Gặp Gỡ ĐTC, ngày 17-9-2007 tại Castel Gandolfo**

Sau cùng, vào lúc 12 giờ 30 ngày 17-9-2007, Đức Thánh Cha Benedictô XVI đã dành cho Hội Đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình buổi tiếp kiến đặc biệt nhân ngày lễ giỗ thứ V của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê. Cùng tham dự buổi tiếp kiến này cho các người đứng đầu hai tổ chức "Foundation Thánh Mattheô" để lo vụ phong thánh cũng như để thăng tiến xã hội tại Á Châu và Phi Châu, và "International Observer Francis-Xavier Nguyễn Văn Thuận" với mục đích phổ biến giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Các thân nhân và bạn bè của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê cũng được tham dự vào buổi triều yết này.

Trong buổi triều yết này, Đức Thánh Cha đã đọc một bài diễn văn về Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê, nhắc nhở tới gương anh hùng của Ngài. Đức Thánh Cha cũng vui mừng được tin mở án phong thánh cho Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê. Trong dịp này Hội Đồng Tòa Thánh cũng cho biết vị cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh là Bà Silvia Monica Coreale.

### **4. Tiếp tục công việc lo phong thánh**

Trong vụ án lo phong thánh cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê, Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình là người khởi xướng (Oratore). Vì theo luật phong thánh bất cứ ai, tín hữu hay một pháp nhân trong Giáo Hội, cũng có thể xin Tòa Thánh mở án phong thánh cho một tín hữu khác mà họ thấy là cuộc đời có sự thánh thiện (fama sanctitatis), sống đức tin đức cậy và đức mến một cách tận căn. Đồng thời lại chiếu tỏa Phúc âm qua đời sống thường ngày một cách lạ lùng và bền bỉ. Vì thế tín hữu này đáng nên gương cho người khác, nhất là qua việc Giáo hội chính thức thừa nhận mẫu gương này qua việc tuyên phong lên bậc chân phước, rồi bậc hiển thánh.

Trở lại với vụ án phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê, Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý Hòa Bình đã xin Tòa Thánh mở án phong thánh, và sau khi được chấp thuận, đã bổ nhiệm Vị Cáo Thỉnh viên, đó là Bà Silvia Monica Coreale. Ngày 17-9-2007, trong buổi triều yết Đức Hồng Y Martinô đã giới thiệu Vị cáo thỉnh viên này với Đức Thánh Cha. Vị này phải biết về Giáo luật, thần học, tu đức, và phải theo một khóa về các tòa trong Giáo Hội và một khóa học về việc điều hành một vụ án phong thánh.

Văn phòng Cáo thỉnh viên được đặt tại trụ sở của Hội Đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình. Vậy từ nay mọi công việc sẽ do Vị cáo thỉnh viên này thu xếp. Xin đề địa chỉ như sau (như trong ảnh và Lời cầu xin ơn lành với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê):

Postulazione della Causa di  
beatificazione del Servo di Dio

Card. Francois Xavier Nguyễn Văn Thuận  
Presso il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace  
Piazza San Calisto n. 16  
00120 CITTA' DEL VATICANO.

Bây giờ Vị Cáo thỉnh viên sẽ liên lạc với Tòa Giám Quản của Giáo phận Rôma (Vicariato di Roma), để được chính thức mở án (apertura canonica) theo giáo luật tại Rôma (như thiết lập văn kiện mở án, đặt cử vị chánh án, Difensore della fede, vị lục sự...). Tại sao lại mở án tại Rôma, mà không ở chỗ khác? Vì theo luật phong thánh, tín hữu chết ở đâu thì mở án phong thánh ở đó, trừ khi được Bộ Phong thánh cho phép mở án ở chỗ khác.

Tại Tòa giám quản Rôma, đó là giai đoạn I thuộc cấp giáo phận, tiến hành công việc. Sau khi hoàn thành cấp giáo phận, thì vụ án sẽ được đưa lên Bộ Phong thánh. Đó là cấp hai của vụ án. Vị cáo thỉnh viên sẽ xem xét tất cả những gì liên quan đến vị Tôi Tớ Chúa (sự thánh thiện, bút tích, hoạt động... và các chứng từ các nơi gửi đến, cũng như điều tra cận kề các chứng từ và các phép lạ có được nhờ lời cầu cử của vị tôi tá Chúa (điều tra tại cấp giáo phận: nơi xảy ra phép lạ).

Tất cả những việc này đòi rất nhiều thời giờ cũng như phương tiện vật chất, sự cộng tác của mọi người bằng lời cầu nguyện và các đóng góp khác. Phải cầu nguyện để tìm ra ý Chúa, vinh danh Hội Thánh và để vụ án được tiến hành tốt đẹp. Mọi người cộng tác qua các đóng góp khác về tài liệu xác thực, bằng việc sống gương của vị Tôi Tớ Chúa, bằng sự bình tĩnh để việc điều tra được tiến hành cách quân bình và khách quan; đóng góp bằng vật chất tiền bạc để lo chi phí cho văn phòng cáo thỉnh viên.

Do đó Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã cho mở một Fondation gọi là "Foundation San Matteo" trực thuộc Hội Đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa Bình để lo cho việc này và cũng để trợ giúp các nơi nghèo khó tại Á Châu và Phi Châu. Những ai muốn đóng góp xin gửi về quỹ trên, theo địa chỉ như trên, xin đề rõ như sau "per Foundation San Matteo".

Ngoài ra Hội Đồng Tòa Thánh cũng còn một tổ chức khác lấy tên là "Foundation International Observer Cardinal Francis-Xavier Nguyễn Văn Thuận" với mục đích lo phổ biến học thuyết xã hội của Giáo Hội.

Chúng ta tiếp tục cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân con người Đức Hồng Y Phanxicô và gương sáng của Ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện nhiều, để nêu đẹp ý Chúa và để làm sáng danh Chúa, cho vụ án được tiến hành tốt đẹp và nhanh chóng đưa vị Tôi Tớ Chúa sớm được tôn kính tại bàn thờ. Cũng cần bình tĩnh để mọi công việc được tiến hành tốt đẹp.

Rôma, ngày 18-9-2007.

**Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả**

**Bà luật sư Silvia Monica Correale được chỉ định  
làm Cáo thỉnh viên Án phong chân phước  
cho Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận**



*Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận*

**Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines**

Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, đã chỉ định bà luật sư Silvia Monica Correale làm Cáo thỉnh viên Ấn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Vatican (TPN 15-9-2007) - Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình chính thức chuẩn bị mở án phong chân phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận và bổ nhiệm vị Cáo thỉnh viên xúc tiến công việc.

Trong thông cáo báo chí công bố tại Vatican hôm 14-9-2007 cho biết: Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, đã chỉ định bà luật sư Silvia Monica Correale làm Cáo thỉnh viên Ấn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình nhắc nhớ rằng "cách đây 5 năm, 16-9-2002, Đức Hồng Y Việt Nam Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã qua đời. Đề tưởng nhớ hình ảnh anh dũng của một con người của Chúa và là một người cầu nguyện, một chứng nhân hòa bình và hy vọng, đã chịu giam cầm 13 năm tại quê hương của ngài, Hội Đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức một thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Renato Raffael Martino, đương kim Chủ tịch và là người kế vị Đức Hồng Y Phanxicô Xavie, chủ sự lúc 11 giờ ngày chúa nhật 16-9-2007 tại Nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở khu Trastevere. Hội đồng này đã được Đức Cố Hồng Y điều khiển trong sự khôn ngoan, sáng suốt và tận tụy."

"Tham gia sáng kiến này, ngoài Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình còn có Quỹ Thánh Mathêu tưởng niệm Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Hội Quan sát Quốc tế Đức Hồng Y Văn Thuận về Đạo lý xã hội Công Giáo, thân nhân và bạn hữu của Đức Cố Hồng Y,



---

Bà luật sư Silvia Monica Correale, Cáo thỉnh viên Ấn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

---

cũng như cộng đoàn Việt Nam ở Roma. Nhân dịp này, một buổi tiếp kiến của ĐTC sẽ diễn ra sáng ngày thứ Hai, 17-9-2007 tại Dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo.

Thông cáo cũng cho biết: "Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh sẽ đăng một bài tường niệm do Đức Cha Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình soạn thảo. Đức Cha đã gần gũi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong thời gian bệnh tật đau đớn và lâu dài đưa ngài đến cái chết.

Mặt khác, lúc 4 giờ chiều thứ Bảy hôm 15-9-2007, Đức Hồng Y Bernard Law, Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả, đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện cạnh mộ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại nghĩa trang Campo Verano là nghĩa trang chính của thành phố Roma. Đồng tế thánh lễ có lối 30 Linh Mục linh tông và Liên tu sĩ Roma, trước sự hiện diện của nhiều thân nhân Đức Cố Hồng Y, các tu sĩ nam nữ, và giáo dân Việt Nam, từ Roma và một số nơi khác, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Law đã đề cao chứng tá hy vọng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê giữa cảnh ngục tù cũng như trong bệnh tật đau khổ. Ngài mời gọi mọi người noi gương Đức Cố Hồng Y kết hiệp với những đau khổ của mình với khổ đau cứu độ của Chúa Kitô.

Trong dịp lễ giỗ lần thứ Tư, ngày 16-9 năm ngoái (2006), Đức Hồng Y Martino đã thông báo ĐTC Biển Đức 16 đã chấp thuận cho Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa bình đứng ra xúc tiến việc chuẩn bị xin mở án phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Martino cho biết đã tham khảo các cơ quan trung ương Tòa Thánh và được sự đồng thuận của các vị lãnh đạo các cơ quan này.

## G. Trần Đức Anh OP

(Radio Vatican)

### KINH XIN ƠN



Tôi Tớ Chúa  
ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

### KINH XIN ƠN

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,  
là Cha và Con và Thánh Thần,  
con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh  
gương chứng tá anh dũng  
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.  
Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù,  
được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh,  
và dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,  
đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời  
cho Hội Thánh và toàn thế giới,  
về sự hiệp nhất và tha thứ,  
cũng như về công lý và hòa bình.  
Con người dễ thương mến  
cùng với sứ vụ mục tử giám mục của Ngài  
tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin,  
nhiệt tâm của niềm hy vọng  
và sức nồng ấm của đức ái.  
Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh ý Chúa,  
xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu,  
với niềm hy vọng thấy Ngài  
sớm được vinh hiển trên bàn thờ.  
Amen.

*Imprimatur*  
Vatican, 16.09.2007  
+ Giampaolo Crepaldi  
Tổng Thư Ký  
Hội Đồng Giáo Hoàng  
Công Lý và Hòa Bình

Tất cả những ân huệ hay phép lạ nhận được qua lời cầu xin với Đức Hồng Y, xin vui lòng gửi về Văn Phòng Báo Thánh Viên qua địa chỉ Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình: Pontifical Council for Justice and Peace, Piazza San Calisto, 16 - 00120 Vatican City.

## Vụ án Phong Chân phước và Phong Thánh cho Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavier

### Nguyễn Văn Thuận Hồng Y Giáo Hội Rôma



Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với cây Thánh Giá gỗ (Vĩnh Phú) tha thứ và sợi dây chuyền (dây điện) yêu thương mà Ngài rất quý. (21-2-2001)

#### Tòa Giám quản Rôma THÔNG BÁO ÁN LỆNH

Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hồng Y của Giáo Hội Rôma, đã chết tại Rôma.

Vị Tôi Tớ Chúa này, là một người có đức tin sâu xa vào Thiên Chúa và có lòng bác ái không giới hạn, là một vị rao giảng anh hùng Tin Mừng của Chúa Kitô, đã là một chứng chân đích thực của Niềm Hy Vọng, ngay cả trong những năm thật khó khăn trong khi thi hành sứ vụ linh mục và giám mục, thực hiện trong những đồ nát của chiến tranh tại Việt Nam, gồm cả 13 năm tù đầy, trong đó Lời Chúa đã chiếu sáng cuộc sống mà bên ngoài xem ra đúng là đêm tối, hoàn toàn sống trong cô lập, luôn làm tăng thêm sức mạnh của niềm hân hoan và hy vọng.

Với thời gian qua đi, danh thơm về sự thánh thiện tăng thêm mãi, và sau cùng có đơn xin bắt đầu mở án Phong Chân phước và Phong thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa đây, và để thông báo cho Cộng đồng Giáo Hội của Chúa biết, chúng tôi mời gọi tất cả mọi người và từng người tín hữu hãy thông báo trực tiếp hay chuyển tới Tòa Án Giáo phận của Tòa Giám Quản Rôma (ngụ tại Piazza S. Giovanni in Laterano, 6, 00184, ROMA, Italia), tất cả những tin tức, mà nhờ đó Tòa Án có thể tìm hiểu sâu xa những yếu tố thuận hay nghịch lại với danh thơm thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa đây.

Ngoài ra, theo các định liệu của luật lệ hiện hành, cũng phải thu tập các tác phẩm viết của Ngài, chúng tôi truyền lệnh, qua Thông báo án lệnh này, tất cả những ai lưu giữ các tác phẩm này, phải mau mắn nộp cho Tòa Án trên đây bất cứ tác phẩm nào có được, mà Tôi Tớ Chúa đây được coi là tác giả, nếu chưa trao nộp cho Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên vụ án.

Chúng tôi nhắc lại rằng với kiểu nói tác phẩm không chỉ hiểu là những tác phẩm đã được in ấn, và đã được thu tập lại, mà còn phải hiểu là những bản thảo, tập nhật ký, thư từ đủ loại và bất cứ một một loại bản viết riêng tư nào của Tôi Tớ Chúa. Những ai muốn giữ lại bản chính, có thể trao nộp bản sao được thị thực hợp pháp.

Sau cùng, chúng tôi chỉ thị rằng, Thông Báo Án Lệnh này, sẽ được treo nơi công cộng trong vòng hai tháng ở cửa của Tòa Giám Quản Rôma, và sẽ được công bố trong báo của Tòa Giám Quản “Rivista Diocesana” của Giáo phận Rôma, và trên nhật báo “L’Osservatore Romano” và nhật báo “Avvenire”.

Ban hành tại Rôma, từ Trụ Sở của Tòa Giám Quản, ngày 16-1-2009.

Hồng Y Agostino Vallini

Giám Quản

Giuse Gobbi, Lục Sự

(dịch theo bản tiếng Ý, trong Avvenire, ngày 10-2-2009, tr. 17).

## Án phong Chân phước cho Hồng y Thuận đã tiến tới đâu?

### *Cáo thỉnh viên cho biết diễn tiến*



RÔMA - Mười năm sau khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời, Tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên của án phong Chân phước, cho hãng tin Zenit biết về giai đoạn giáo phận của án phong, được thúc đẩy bởi Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình", và mở án từ ngày 22-10-2010. Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, qua đời tại Rôma năm 2002 thọ 74 tuổi, đã là Phó Chủ tịch của Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình" từ năm 1994 đến năm 1998, và Chủ tịch Hội đồng này từ năm 1998 đến năm 2002. Trước khi được ĐTC Giaion Phaolô II đưa về Roma làm việc vào năm 1991, Đức Hồng Y là Tổng Giám mục phó của Tổng Giáo phận Sài Gòn, nơi ngài đã bị chính quyền bắt giữ, và ở tù trong 13 năm, từ năm 1975 đến năm 1988, mà không bị tuyên án tù nào.

Tiến trình phong Chân phước đã được mở ra tại giáo phận Rôma, và diễn ra tại tòa án của hạt Rôma. Do Đức Hồng Y “đã di chuyển nhiều” trên mọi châu lục, công việc của tiến trình là "bao la" theo lời khẳng định của Hilgeman Waldery, khi cáo thỉnh viên này nhắc đến nhiều địa điểm điều tra cho hồ sơ: Úc, Mỹ, Đức, Pháp.

Khoảng 130 nhân chứng đã được phỏng vấn, - cáo thỉnh viên nói, và tiến trình “đang trong một giai đoạn tiến triển mạnh”.

Nhiều phép lạ đang được nghiên cứu với sự giúp đỡ của các chuyên viên y tế. Sau khi Đức Hồng Y được tuyên bố "Đáng Đáng Kính", việc công nhận một phép lạ có thể mở đường cho việc phong Chân phước.

Đối với Waldery Hilgeman, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có thể trở thành "vị thánh của hy vọng": trong các bài viết và cuốn sách của ngài, từ ngữ "hy vọng" được lặp đi lặp lại, và lời mời gọi "đừng mất hy vọng vào Thiên Chúa”.

Cáo thỉnh viên cho biết đã tìm thấy trong các nghiên cứu của mình một "nhân vật cực kỳ phức tạp". Cáo thỉnh viên khẳng định, toàn cuộc đời của Hồng Y là "các giọt liên tục của Tin mừng, một cơn mưa không ngừng của sự thánh thiện”.

Cáo thỉnh viên nói thêm, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ở nhà tù, Hồng Y đã cảm nhận lời gọi của Thiên Chúa là “hãy cho tất cả mọi thứ, để lại tất cả mọi thứ và chỉ sống cho Thiên Chúa”. Khi ngài còn là Tổng Giám mục phó, “Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã sống cho công việc của Thiên Chúa”, nhưng khi vào tù, ngài cảm thấy rằng Thiên Chúa đòi hỏi ngài rời bỏ công việc của mình, và chỉ sống cho Chúa mà thôi”, - cáo thỉnh viên giải thích. Đối với Waldery Hilgeman, khía cạnh nổi bật nhất của Đức Hồng Y là "tình thương kiên định đối với tha nhân". Ngay cả trong nhà tù, - cáo thỉnh viên nhấn mạnh "ngài không bao giờ ngừng yêu thương những kẻ bách hại ngài, từ các quan chức cao cấp nhất đến người lính canh tù”.

Qua "tình thương trọn vẹn" của ngài đối với họ, Đức Hồng y cho thấy "tình yêu Chúa Kitô là gì, kể cả tình yêu đối kẻ thù", và ngài làm việc này "khi không thể rao giảng, không thể nói trực tiếp về Chúa”, - cáo thỉnh viên nhận định. Nhiều lính canh phụ trách việc giám sát ngài đã được hoán cải bởi "mẫu gương của ngài về Chúa Kitô nhập thể”.

Nếu "bối cảnh chính trị tạo khó khăn cho việc tiếp xúc với các người lính bảo vệ đã hoán cải”, tuy nhiên “một cách đặc biệt”, một số chứng tá sẽ được ghi trong các văn bản pháp lý của án phong, để “dựng lại cuộc đời và các nhân đức anh hùng” của Đức Hồng y, - cáo thỉnh viên nói thêm.

Ngay từ đầu sứ vụ của mình, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được chuẩn bị sẵn sàng cho công tác ngài sẽ làm sau này trong Giáo Triều Rôma, nhất là cho Hội đồng Tòa thánh về Giáo

Dân, nơi ngài làm cố vấn, - Waldery Hilgeman nhận định. Quả thế, là một Giám mục trẻ, ngài chú ý nhiều đến vai trò của giáo dân trong giáo phận của mình và trong xã hội, xem giáo dân là "các nhân chứng trực tiếp của Chúa Kitô trong chính trị, trong đời sống xã hội, trong lao động".

Bên cạnh đó, "chỉ trong vài năm, ngài đã thành công trong việc tăng gấp đôi số lượng ơn gọi", - cáo thỉnh viên nói rõ, không phải bởi việc mục vụ đặc biệt cho các linh mục, nhưng là việc chăm sóc giáo dân, "những người có thể được Chúa Kitô kêu gọi". Cáo thỉnh viên nhấn mạnh, không phải ngẫu nhiên mà Đức Hồng Y là "một trong những người đầu tiên được mời vào Hội Đồng Tòa thánh về Giáo Dân, trong khi Hội đồng này đang giai đoạn thành lập": từ đầu kia của thế giới, "Tòa Thánh đã nhìn thấy các tiềm năng của con người này", - cáo thỉnh viên nhận xét.

Hơn nữa, chính nhờ ngài, Hội đồng Tòa thánh "Công Lý và Hòa Bình" đã phát triển, - Waldery Hilgeman giải thích: quả vậy, một vị Chủ tịch Hội đồng, người "đã sống trong thân xác mình nỗi bất công trên thế giới chỉ vì là người Kitô giáo", đã tạo một chiều kích đặc biệt cho Hội đồng này "về sự nhạy cảm tột cùng", vốn "tích hợp tất cả học thuyết xã hội của Giáo Hội". (ZENIT.org 19-7-2012)

Nguyễn Trọng Đa dịch

Nguyễn Trọng Đa sưu tầm